

Abondan

WAP-pages / Paul Nas / Laatst aangepast op 17 Mei 2012

Abondan (*Abonda*, *Abondant*) stamt van het Baoulé-*volk* uit Ivoorkust. Het is een zeer oud ritme dat ooit bij het uitrijden van de koning gespeeld werd. Het verhaal gaat dat dan jongens en meisjes dansten ter ere van de koning. Daarna hield deze zijn toespraak. Nu wordt *Abondan* in een kring gedanst.

Appèl	S:S	S :S	S:S	S	S	S	S		S
	r:l	l l	l r	r	f	f	f		l

Kenkeni	hoog	●●		●●		●●		●●	
	laag		●●		●●		●●		●●
		x:x	x:x	x:x	x:x	x:x	x:x	x:x	x:x

Sangban	○	●	●	○	○	●	●	●	○	○
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Doundoun	●	○	●	○	●	○	●		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Djembé 1	B	T	S	B	S	B	T	T	T	S	B	S
	r	l	l	r	r	r	l	r	l	r	l	r

Djembé 2	B	T	S	B	T	T	T	B	T	S	B	T	T	T
	r	l	l	r	r	l	r	l	l	l	r	r	l	r

Bronnen

Lessen: Martin Bernhard (die het leerde van Mamady Keïta)

Schriftelijk materiaal: Åge Delbanco, Ushi Bilmeier & Mamady Keïta en

Rafaël Kronberger.